



Nieuwe serie deel 2 bijzondere mensen : Padre Pio of Pietrelcina en fysiek mediumschap in de Katholieke kerk.

door Isabelle Duchêne. www.isabelleduchene.com

In deze serie gaan we op zoek naar bijzondere mensen die door hun contact met de spirituele wereld een zeer mooie taak voor de wereld meekregen in begeleiding van bijzondere paranormale fenomenen.

Vorige maand gaf ik een korte introductie en nu deze maand geef ik enkele vergelijkingspunten en zal in dit deel dieper ingaan op de verschijnselen zelf en mijn eigen ervaring met deze bijzonder man bij mijn reis in Italië in 2003. Even kennismaken wie is deze bijzondere man?

Francesco Forgeone was een Katholieke Italiaanse jongen geboren in Pietrelcina in Italië op 25 Mei 1887 en overleden in San Giovanni Rotondo op 23 september 1968. Hij had als kind mystieke ervaringen en verschijningen van spirit en sprak met engelen, overledenen en was enorm helderziend en deed aan healing. Hij was priester. Zijn plaats was de biechtstoel. Hij werd zeer jong als priester gewijd en wilde zijn leven wijden aan God. Hij was een zeer strenge man, die zichzelf een zeer strenge discipline oplegde. In zijn jeugd was hij constant ziek en door zijn bijzondere gaven, wisten dokters en wetenschappers geen raad met hem want hij had enorme hoge koorts die de kwikthermometer deed springen. Want als hij in de buurt was gebeurde voor hen de meest rare dingen. In september 1918 ontving hij de stigmata, de kruiswonden van Christus die hij 50 jaar in zijn lijf zal dragen. Een zeer eigenaardig verschijnsel waar de artsen ook geen uitleg voor hadden was dat zijn wonden nooit ontstaken, en een rozegeur uit zijn handen kwam en nog meer bijzonder, was dat het onderzochte bloed uit de stigmata een andere bloedgroep had dan zijn lichaamseigen bloed. Uit angst dat ze hem ongevraagd zouden onderzoeken, weigerde hij verdoving bij medische ingrepen. Onmiddellijk na zijn dood verdwenen de wonden in handen voeten en zij. Verschillende paranormale verschijnselen waren onderdeel van zijn leven, bilocatie, transfiguratie, exorcisme, extreme helderziendheid, contact met overledenen, poltergeist verschijnselen, materialisatie en dematerialisatie van voorwerpen, direct voice, levitatie. Hij was zeer geliefd door miljoenen mensen en werd in zijn leven door de kerk die hij enorm trouw bleef, niet gespaard, complotten en opsluitingen door het Vaticaan die enorm jaloers was en bang en niet wist hoe ze met deze paranormale verschijnselen openlijk moesten omgaan in die tijd een groot taboe. Pio verdroeg en onderging deze straffen allemaal opdragend aan zijn deel bij het lijden van Christus. Zo werd het hem verboden om 10 jaar geen contact te hebben met de mensen en werd hij opgesloten in het klooster van 1923 tot 1933. Hij mocht enkel in zijn cel en de privé kapel betreden. Mocht niet praten en geen contact hebben met mensen buiten het klooster. En in de begin tijd na wereld oorlog 1 waren ze maar een handjevol paters. Hij heeft fysiek 1 x het klooster verlaten bij zijn legerdienst tijdens wereld oorlog 1, en verder kwam hij nooit verder dan de oude olm die voor de kerk stond op het voorplein. En toch hebben mensen hem gezien overal in de wereld tot zelfs in de USA, in communistische landen en zelfs in Rome in de sint Pieters basiliek. Mensen konden hem zien, aanraken en ineens was hij weer verdwenen. Dat zelfde Vaticaan moest zwichten na onderzoek dat hij een bijzonder man was en hij werd heilig verklaard in 2002. Zijn lijk werd opgegraven en wordt vereerd in zijn klooster. (Zijn schedel is met een siliconen masker bedekt,). Zie ook artikel vorige maand in Paravisie.

Stigmata uitgelegd.

Eén van de meest dramatische spirituele verschijnselen dat een mens fysiek kan meemaken is dat een energie zo een impact heeft in de 3 D realiteit van een persoon en fysieke veranderingen bij die persoon en in zijn leefwereld teweeg kan brengen dat het zichtbaar wordt voor iedereen.

Energie heeft een impact op onze wereld en alles wat we meemaken heeft impact op onze zintuigen.

Stigmata is één van de meest dramatische paranormale verschijnselen dat opgetekend is vanaf de 12 de eeuw met één van de eerste mensen die dit meemaakten was Fransiscus van Assisi (hij kreeg de kruiswonden in 1224) als je één voelt in totale versmelting met een persoon ga je de eigenschappen krijgen van die persoon en bij Fransiscus en Pater Pio was dat zeker het geval, dat ze één waren met de lijdende Christus dat ze de Romeinse kruisiging folter wonden fysiek vertoonden in handen voeten en zij.





De astrale energie van het Christus bewustzijn met de astrale energie van de persoon Jezus van Nazareth smelten samen met de persoon die de energie moet ontvangen, zodat de verbintenis tussen aarde en universum kon samenkomen. Net als een bliksem die in de grond geaard wordt, een knal geeft, is de knal in dit voorbeeld, de fysieke wonden in de materie, in het fysieke lichaam. Dit gaat meestal vooraf ook gepaard met visioenen en fysieke verschijnselen zoals poltergeest verschijnselen. Pio was een medium en zijn energie was constant op de spirituele wereld gericht en zijn lichaam was de bliksemafleider. Er was een directe energetische verbintenis met het thema lijden van Christus want hij mediteerde over dat thema terwijl hij bad. Hij werd in zijn totale beleving de lijdende Christus op de berg van Golgotha. Dit bouwt ook de energie op en geeft oorzaak en gevolg. Bij Pio wilde hij de zielen redden en zijn angst voor zijn eigen mediumschap wat hij niet begreep en in een 19 de eeuwse opvoeding in een streng katholiek Italië taboe was creëerde een deel de energie voor de paranormale gebeurtenissen.

De spirituele wereld is aanwezig en geeft aan de persoon aan hen die de gave mag ontvangen, de energie op dat moment wat nodig is voor dat moment. Energie is voelbaar en waarneembaar op verschillende mogelijkheden. Het bloed dat uit de wonden kwam rook naar rozen en had een andere bloedgroep dan Pio zijn eigen bloed. Nog een bewijs van overschaduwing dat mensen meer zijn dan een fysiek lichaam alleen. Ook in de 21 ste eeuw zijn er vele mannen en vrouwen die de mystieke energie mogen ervaren. Kijk gerust op deze site. In 2009 stierf deze Amerikaanse man Francis Houle uit Michigan.

<http://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/remarkable-facts-concerning-stigmata.html>



Fysiek mediumschap

Wat geeft voor jouw het meeste bewijs voor het leven na de dood? Is er een intelligentie aan het werk die verantwoordelijk is voor deze fenomenen? Kan stigmata het bewijs van het bestaan van een hiernamaals hard maken? Paranormale verschijnselen zijn niet altijd persé een bewijs van een hogere intelligentie aan het werk, onze eigen mind en onderbewustzijn is ook een krachtige computer die veel kan en er is gelukkig reeds bewijs geleverd door wetenschappers voor het bestaan van de ziel, en dat ons bewustzijn verder leeft in een andere dimensie na de fysieke dood van het lichaam en dat deze intelligentie geen resultaat is van hersendood of gebrek aan zuurstof. Maar een aparte intelligentie is dat in staat is om met ons te communiceren. Wat spiritisten allang wisten, begint de massa stilaan los te komen van de illusie dat het allemaal niet bestaat.

Het Duitse fysieke medium Maria Vollhardt produceerde ook alle gaven van de spirit, ectoplasma en had met momenten de wonden aan de handen. U ziet hier links een foto met ectoplasma op haar linkse schouder.



Stigmata is geen gedachte creatie. Het is geen autosuggestie. Pater Pio gaf daar altijd volgende verklaring voor. Hij zei tot wetenschappers en sceptici die mediumschap en fysieke verschijnselen niet begrepen: "denkt ge nu echt dat ik dit zelf bedacht heb? Doe deze oefening eens. Denk eens heel hard en verbeeld u eens heel sterk in dat u een stier bent, dan wil ik eens kijken of je twee horens krijgt ". Ik ben de levende herinnering van uw redder, bid. Sommige artsen en sceptici verwijzen naar een onbewuste gespleten persoonlijkheid of overmatig religieus fanatisme. Terwijl de verschijnselen ook voort komen bij niet gelovige mensen. Pater Pio werd volledig mentaal onderzocht en volkomen normaal bevonden. Sommige mensen hebben hun gezond verstand weggestudeerd en zitten zo vast in het ontkennen van dingen dat ze het doel van hun goedbedoeld onderzoek totaal mislopen. Als men blijft relativeren schiet er niks meer over. Sommige wetenschapper steken het weten echt in schapkes, in hokjes denken. Jammer. Het kan anders.

Italië 2003 eigen ervaring met deze bijzondere man.

Pater Pio is één van de vele bijzondere mensen die voor mij belangrijk zijn in mijn eigen spirituele pad. In 2003 ging ik voor het eerst naar zijn klooster met een groep mensen van een gebedsgroep. Ik kende er niemand van en ik was de jongste van de groep. Ik voelde er eerst niet veel voor om met een bus gepensioneerd op stap te gaan maar de spirituele wereld vertelde me dat ik ging voor mijn innerlijke healing en niet voor de uiterlijke toeristen uitstap. Ik was er niet gerust op. Ik heb een hekel aan bussen en een vliegtuig nemen was geen probleem maar daarna een week rondtrekken met de bus was voor mij een les in overgave. Ik was totaal onvoorbereid wat me te wachten stond in het klooster van de pater. In die tijd was er nog geen sprake van het opgraven van zijn lichaam en rustte de pater in zijn oude graf in de crypte onder de kleine kerk op het middenplein. De nieuwe kerk was toen nog in aanbouw. September 2003. In de late avond zon zat ik op het kloosterplein met de gedachten over mijn eigen mediumschap. In gedachten verzonken hoor ik ineens een stem duidelijk tegen me zeggen in het Italiaans eindelijk ben je gekomen. Ik keek op en zag niks maar het was een hele rustige stem van een man. Die nacht geen oog dichtgedaan door de hitte en de muggen die overal aanwezig waren, liet het gebeuren mij niet los. Ik besloot om om 5 u in de ochtend naar de kerk te gaan om de ochtendmis bij te wonen. De mis die Pio tot 23 september 1968 elke ochtend deed om 5 u. Na de mis ging ik naar mijn hotel en wilde de voormiddag programma op mijn eigen tempo afwerken. In Italië stelt het ontbijt niet veel voor, een kop sterke espresso en een soort plat broodje met aardbeijam, dus ging ik naar de plaatselijke cafe, waar ze cappuccino en echt brood hadden. Om de toeristen voor te zijn ging ik naar Pio zijn klooster om 9 u in de ochtend en kon ik nog mee met een groep Indische nonnen. De uitleg was in het Hindi maar daar kwam ik niet voor. Ik werd getrokken naar zijn cel die opengesteld was voor het publiek. Cel nummer 5. Achter glas kon je zien waar hij zijn leven had gewoond, gebeden en gewerkt had. Ik voelde een enorme aanwezigheid en nam een foto. En zijn gezicht verscheen op de foto. Ik had toen enkel een polaroidcamera bij en de uitspuw camera maakte wat lawaai bij het geven van de foto dat ik prompt een opmerking kreeg van een non. Maar ik had de foto. Toen was ik nog niet zo met spirituele fotografie bezig. Maar ik bedankte Pio om zich aan mij te laten zien. De witte vlek is de weerkaatsing van de flits op het glas van zijn cel. Duidelijker kon niet. De hele reis is voor mij een bewijs geweest dat hij nog steeds werkt met en voor mensen en dat hij vanuit een andere dimensie mensen mag helpen als je er open voor staat en het ook vraagt. Het is me jaren later duidelijk geworden dat werken met spirit meer en meer overgave is. Zijn beroemde uitspraak. Bid, hoop en maak je geen zorgen, sluit daar bij aan. Hoe dikwijls willen wij mensen alles op voorhand invullen? Terwijl er een kracht is die alles weet over je, en die voor je zorgt en weet wat jij nodig hebt. Pio werkt ook voor mensen die inzicht willen in een situatie en even een steuntje nodig hebben. Hij is mijn spirituele bompa zeg maar. Ik wens u allen dezelfde ervaring toe. Ga naar zijn klooster en hoewel hij niet blij is dat zijn lijk is opgegraven, helpt hij nog steeds als je er oprecht om vraagt.



Healing

Eén van de meeste bewezen paranormale fenomenen waar de wetenschap geen verklaring voor heeft is de genezing door Pio van een Italiaanse dame die zonder pupillen geboren werd. Het meisje kon medisch gezien niet zien maar Pio legde haar de handen op en ze ziet zonder pupillen. Gemma di Giorgio (1939 °) is het levende bewijs van de kracht van healing energie in werking. Geloof voor hen die nog niet weten. Als men weet wat er kan geloof je niet maar is het leven een aaneenschakeling van kleine wonderen. Ik sluit af met Pio's woorden Sii buona e Santa wees goed en heilig !!



Gemma on the day of her first Holy Communion

Gebed dat spirit me gaf.

Lieve God, dank u dat u mij de kracht geeft om telkens weer opnieuw uw energie te mogen ervaren. Moge de healing vandaag naar deze personen gaan (persoonlijke intentie) ook voor hen die nog niet weten of zien. Laat hen beseffen dat we allemaal één zijn in uw kracht van spirituele liefde los van dogma's of boeken maar met één doel thuis komen in uw hart.

Extra informatie:

Officiële website van de Minderbroeders Orde van Pater Pio
<https://www.conventosantuariopadrepio.it>

Er zijn in de handel verschillende boeken over pater Pio verkrijgbaar.

Pater Pio geschreven door broeder Arni de Korte is een klein boekje dat bij de broeders van Liefde uit Bierbeek in 1987, uitgegeven was, is een goed boekje, daar Broeder Arni Pio zelf verschillende malen ontmoet heeft, en als priester een eigen bijzondere kijk had op de gebeurtenissen zonder ze te dramatiseren.

Boek Padre Pio: Herinneringen aan een begenadigde van Christus door Broeder Arni Decorte.F.C. Verkrijgbaar bij 2 de hands sites, en bij de Slegte.

Op bol.com zijn er talloze boeken verkrijgbaar, in het Nederlands, Italiaans, Engels. Voor hen die traditionele waarden behouden, Er zijn verschillende gebedsgroepen over de hele wereld. in Usa, België, Nederland nog actief. Alle Kloosterorden van de Capucijnen in Vlaanderen houden gebedsstondes. Klooster en park met beeld van Pater pio is in Meerseldreef en Park West Malle.

Film over Padre pio op you tube in het engels :
<https://www.youtube.com/watch?v=UG9iDTT-7Ms>

Fotoverantwoording internet.

http://psychictruth.info/Medium_Maria_Vollhardt.htm<http://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/remarkable-facts-concerning-stigmata.html>

<https://blog.texasnuns.com/2014/09/17/the-stigmata-of-st-francis/>

<https://www.pinterest.com/pin/441212094738075925/>

fotos pio

spirituele fotografie copyright isabelle duchene.

<https://www.padrepiodapietrelcina.com>

<http://www.conventosantuariopadrepio.it>

<https://www.vaticancatholique.com/confessions-avec-padre-pio/#.XQNR7i2iEkg>

Isabelle Duchene is trancemedium en spiritueel fotografe, energetisch life coach en helpt mensen met rouwverwerking. Isabelle heeft een eigen praktijk in Antwerpen. Geeft lezingen en schrijft naast voor Paravisie magazine ook nog voor verschillende bladen. Voor info boekingen en home parties, contacteer. We zijn graag tot uw dienst. www.isabelleduchene.com. Isabelle werkt in Nederland en België en internationaal www.andersrouwen.com, tel 0032 472 56 48 24.