

Lourdes...

Seances in de OPEN NATUUR



Op 11 februari 2020 was het 162 jaar geleden dat een arm meisje uit een toentertijd onbekend Frans gehucht, Bernadette Soubirous (1844-1879), de wereldpers haalde. Haar ontdekking van een helende waterbron en haar onwrikbare geloof en eerlijkheid over haar visioenen doen nog steeds mensen versteld staan. Wat gebeurde er echt, toen in Lourdes?

TEKST: ISABELLE DUCHENE

‘Bernadette heeft de bron met eigen handen gegraven’



Bernadette Soubirous

Een kind van veertien dat nauwelijks kan lezen of schrijven gaat niet zomaar, haar gezondheid riskerend en haar tijd verdoend, door weer en wind naar een vuile afvalberg met grot lopen om daar in de grond een waterbron op te graven (de plaats Massabielle was in 1858 een dumpplek van medisch afval en dierlijke lijken). Hoe wist ze trouwens waar te zoeken? Wie gaf haar de opdracht? Zelf liep ze krom van de pijn door een tumor in haar knie en leed ze aan hevige astma. Er zijn inmiddels - meer dan 150 jaar later - talloze bewijzen voor plotse genezingen van mensen die door de wetenschap niet te verklaren zijn. Bernadette heeft de bron met eigen handen gegraven en ze moest eten van de planten als teken van boetedoening. In onze moderne tijd kan men dit ook interpreteren als een verwijzing naar spirituele vooruitgang door bewuster te leven, zuiver water te drinken en vegetarisch te eten ter bevordering van eigen heelwording met het universum. Hoe dan ook, zelfs nu, vandaag de dag, breken theologen en wetenschappers zich het hoofd over de vraag wát Bernadette precies heeft gezien.

Big Bang

Bijzonder hoogleraar Patrick Chatelion Counet (1954) vertelt op 12 januari 2008 in dagblad TROUW: ‘Ik zie de verschijningen als irrationeel, onverklaarbaar en authentiek, en daarmee zijn ze een spiegel voor dit leven. Met authentiek bedoel ik dat Bernadette, die een uitermate stabiele persoon was, niet gelogen heeft en geen toneelspel speelde. Zo geldt voor dit leven dat het me niet bedriegt. Neem dit gesprek, we zitten nu over dit onderwerp te praten, dat is voor mij nu werkelijkheid. Tegelijk is het volstrekt irrationeel dat ik er ben en dat er een wereld is. Volstrekt onverklaarbaar ook, ondanks zoiets als een Big Bang.’ Bernadette is, bij het zien van de verschijningen, de gangbare grens tussen rationeel en irrationeel overgegaan. Chatelion: ‘Maar voor haar was dat geen grens, voor haar maakten die verschijningen deel uit van de gangbare werkelijkheid.’ Chatelion was als exegeet Nieuwe Testament verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als jurist en theoloog is hij tevens verbonden aan de kerkelijke rechtbank van het aartsbisdom. Al vanaf zijn studententijd is hij gefascineerd door Bernadette Soubirous. Kan dat wel, een wetenschapper die in de ban is van het visioen van een veertienjarig ongeletterd meisje, anderhalve eeuw geleden? Vast staat dat als we in de paranormale geschiedenisboeken duiken, verschijningen altijd al hebben plaatsgevonden en dat mensen visioenen en spookverschijningen blijven hebben in welke eeuw dan ook. Trouwens, voor alle mensen die de Bijbel goed kennen: heel dat heilige boek staat vol met paranormale verschijnselen. En het valt me meer en meer op dat een heel grote groep mensen alles wat er aan paranormale fenomenen gebeurt accepteert, mits zoals het in de Bijbel gekaderd staat (zien van geesten en engelen, een stem uit het niets horen, het verschijnen en verdwijnen van voorwerpen, spontane healing, zien van overledenen). Maar zodra hetzelfde gebeurt in het dagelijks leven van nu, >



wijst dezelfde grote groep het af als onzin en des duivels. Hoe hypocriet en blind kan je zijn? Heel veel mensen zijn helaas alleen spiritueel als het hen goed uitkomt.

Religieus Disneyland

De kerk is bang voor mensen die spirituele ervaringen hebben en ze willen de grip erop houden. Het hondje moet braaf in het katholieke mandje blijven zitten, zeg maar. Rome ziet het leeglopen van de kerken met lede ogen aan, terwijl men daar weet dat contact met spirit mogelijk is ook zonder interventie van een instituut als het Vaticaan. Zo teken ik op uit de Belgische krant *De Morgen* van 14 januari 2009:

‘Katholieken die de maagd Maria zien verschijnen, zoals in de 19^e eeuw in Lourdes het geval was en in de loop van de 20^e eeuw op tal van plaatsen in Europa en Latijns-Amerika, worden verzocht hun visioenen voortaan voor zich te houden, in afwachting dat psychologen, theologen, priesters en deskundigen hun zegje doen. Alleen mensen die het geheim kunnen bewaren, zullen nog ernstig worden genomen. Dat heeft de paus gesuggereerd aan de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof, de voormalige Inquisitie, die een nieuwe handleiding uitwerkt voor bisschoppen. Die worden immers geconfronteerd met een inflatie aan verschijningen. Benedictus XVI wil de huidige stelregels verstrakken om te vermijden dat bedevaartsoorden een eigen leven gaan leiden, zonder het groene licht van het Vaticaan.’

Alles bewijst hoe open de mensen staan voor nieuwe spirituele ervaringen en dat deze nog steeds plaatsvinden. Kijk maar eens naar een ander hedendaags bedevaartsoord in Medjugorje, waar Maria verschijnt, Ufo's worden waargenomen, piramides ontdekt zijn en waar mensen spontaan genezen. Daar is ook wat aan de hand! Alles was niet mogelijk geweest zonder Lourdes, dat van puurheid, eenvoud en schoonheid er metershoog bovenuit steekt. In de 19^e

Isabelle Duchene is aanwezig in Rijswijk op de paranormale beurzen in de Broodfabriek in april, juni, september en november 2020. Voor data, privéconsulten en lezingen, kijk op de website www.isabelleduchene.com of bel: 0032 472564824.

‘De dame in het wit was fysiek waarneembaar, opgebouwd uit ectoplasma’

eeuw was er geen internet, wifi, of social media waar men live naar de verschijningen kon gaan luisteren elke tweede van de maand, zoals nu het geval is in voormalig Joegoslavië. Religieus Disneyland moet draaien, helaas...

De dame in het wit

Bernadette was een fysiek medium. Ze ging in trance en dit is ook door haar arts dr. Dozous onderzocht. Ze werd lijkleek tijdens de verschijning en was gefocust op een plek in de nis van de grot. De grot die fungeerde als kabinet tijdens een seance. Een kabinet is een kleine, donkere ruimte waar spirit door de geconcentreerde energie die er wordt opgebouwd, makkelijker waarneembaar is. De wind en de opbouw van energie zijn puur paranormale fenomenen die horen bij de opbouw van een klassieke seance zoals die in de Victoriaanse tijd werd uitgevoerd. De dame in het wit was fysiek waarneembaar voor Bernadette, in 3D, opgebouwd uit ectoplasma, zoals vele verschijningen bij klassieke seances uit die tijd. Durf jij open te spreken over jouw ervaringen? De spirituele wereld laat zich niet in hokjes plaatsen, noch wegdrücken door regels en dogma's van verenigingen. Bernadette wordt soms gevraagd als gids op te treden voor hen die het moeilijk hebben om te getuigen wat men heeft gezien. Ze is een gids voor velen. Men kan haar hulp invoeren. Haar rust en eenvoud maken haar tot op de dag van vandaag populair. In de spirituele wereld is er geen wassenbeeldenmuseum van beroemde mensen... •

Oproep: heb jij een visioen gehad?

Oproep aan de lezer. Getuig in ParaVisie! Heb jij ooit een visioen gehad? Het hoeft geen religieus visioen te zijn, een verschijning van een dierbare kan natuurlijk ook! In hoeverre heeft het visioen/de verschijning jouw leven veranderd of beïnvloed? In deel 3 van het verhaal over Lourdes willen we jouw ervaring in de kijker zetten als eerbetoon aan Bernadette Soubirous en om mensen te laten weten dat iedereen meetelt voor 'hierboven'.

Mail: paravisie@edicola.nl

