

Liefde van hart naar hand

Willy brengt de kosmos in jouw lichaam

Op haar speurtocht naar bijzondere mensen gaat het Belgische medium Isabelle Duchêne deze keer ook eens in haar geboortestreek kijken. Ze maakt kennis met Willy Vanuffelen, zoon van het beroemde Vlaamse medium Tinneke Schellekens. In de stille en groene Vlaamse Kempen is er tijd en ruimte voor een gezellige babbel over paarden, healing, Einstein en heldervoelendheid. Willy blijkt een lieve man met gouden handen. “Zuiver met je gave omgaan, vraagt om verantwoordelijkheid.”

TEKST: ISABELLE DUCHÊNE



Geboren te Merksem op 24 november 1960. Een doodgewone jongen met een bijzondere gave. Daar moet ik meer over weten. Met een lekkere bak koffie in de handen doet hij zijn verhaal: “Ik heb leren voelen door niet in de ratio te gaan zitten. Meer mensen zouden dat mogen doen. In deze tijd van computers en automatisering verliest men snel grip op de basis en op de natuur. Dat haalt ons weg uit het gevoel. Mensen zorgen ook niet meer voor hun fysieke lijf, ze nemen voor alles een pilletje. Hoofdpijn? Pilletje! Misselijk? Pilletje! Pijnlijke knie? O ja, pilletje! Hou toch op. Luister eens naar je lijf. Als men bewust gaat voelen, dan ontwikkel je vanzelf je aangeboren gave. Maar je krijgt het niet cadeau. Het is geen casino waar je geluk mee moet hebben. Zuiver met je gave omgaan, vraagt verantwoordelijkheid. En dit is niet alleen met mediumschap zo, maar zeker ook met healing!”

Kanaal

Willy is een echte selfmade man. Zijn buitengewone kennis over het functioneren van het lichaam heeft hij niet uit de schoolboeken, maar komt voort uit zijn heldervoelendheid en het intuïtief werken. Willy: “Ik ontwikkelde een krachtige en unieke behandelingsmethode die uitgaat van het subtiele samenspel tussen het zichtbare fysieke en het niet-zichtbare energetische lichaam. De mensen hebben een zelfgezend vermogen, maar de wetenschap – het woord zegt het al – wil alles in schapjes indelen. Mensen en klachten worden in hokjes geduwd, waardoor vooral symptoombestrijding plaatsvindt. Ik daarentegen behandel de mens in zijn geheel. Waarbij aangetekend dat ik ‘maar’ het kanaal ben waardoor de kosmische energie zijn weg zoekt naar de blokkade van de cliënt. En niet ik, maar de intelligentie die deze energie in zich draagt is het die de blokkade oplost en het lichaam opnieuw het vermogen geeft zichzelf te herstellen.” Het lichaam communiceert voortdurend met ons, maar wij luisteren niet, legt Willy mij uit. Het is echter nodig om deze signalen te leren opnemen, zodat de energie optimaal kan stromen. Via massages en technieken uit de manuele therapie, de craniosacraal therapie, alsook via de gekende druk- en pijnpunten van shiatsu-, acupressuur- en triggerpoints-therapie brengt Willy de kosmos in het lichaam en helpt hij het op een diep niveau te herstellen.

De juiste mix

Met zijn bekende formule $E = mc^2$ stelde Einstein dat het lichaam niet enkel uit materie bestaat, maar ook uit energie en dat die twee met elkaar verbonden zijn. In het energetische lichaam ligt dan ook de informatie opgeslagen die nodig is voor de ontwikkeling en het herstel van het lichaam. Maar trauma's uit de kindertijd, diep verdriet, emotionele wonden, negatieve denkbeelden, gebrek aan zelfrespect, negatieve energieën vanuit de werkplek of de omgeving en stralingen kunnen het energieveld beschadigen of vervuilen.



Zelf Willy ervaren? Hij woont in Arendonk, België en is bereikbaar via tel. (0032) 496370432 of via mail: INFO@WILLYSKWANTUMMASSAGES.BE, WILLYVANUFFELEN@OUTLOOK.COM

Op de overeenkomstige plaats in het lichaam ontstaat dan een spanningsveld in de spieren en pezen. Organen, gewrichten, zenuwen en bloedvaten komen hierdoor op hun beurt onder druk te staan. Hun functie raakt verstoord en een chronische aandoening ontstaat. Willy: “Bij een kwantummassage wordt gebruik gemaakt van een mengeling van verschillende therapieën, handelingen en energieën. Zo wordt per individu en per klacht bekeken welke therapieën en behandelingen er in aanmerking komen om tot een juiste mix te komen. Pas in de totale ontspanning ontstaat er ruimte voor vermindering van klachten en uiteindelijk herstel. Ik als behandelaar mag leren te vertrouwen op de wijsheid van de energie die door mijn handen stroomt. Daarnaast is meditatie erg belangrijk voor me, evenals zuiver water drinken.”

Van hart naar hand

Over de leefstijl van de moderne, westerse mens maakt Willy zich weleens zorgen. Hij verwoordt het zo: “Ik woon hier midden in het groen, tussen de weiden met mijn honden en paarden. Deze verbondenheid met de natuur heeft mijn verbinding met mijn eigen heldervoelendheid wel aangewakkerd. Hoe kan je met je gevoel omgaan, als je in betonnen blokken blijft wonen? Natuurlijk zat het paranormale al wel in mijn familie. Zo is mijn moeder een heel bekende helderziende die nog dagelijks haar gave ten behoeve van haar medemens inzet. Want let wel: de gave heb je niet voor jezelf. Die mag je, nee móet je, delen.” Over gaven gesproken: telepathie is de oudste communicatievorm van mensen. De eerste mensen hadden hoge telepathische vermogens en in de eerste omgangsvormen was er ook geen sprake van geweld. Had je snode plannen, dan werd dit meteen opgepikt want iedereen stond met iedereen in telepathische verbinding. Niets kon je verbergen! Bij wie je dat nu nog ziet, zijn de dieren. Willy is, mede daarom, dol op ze: “Dieren zijn pure liefde. Als wij die liefde niet ook aan onszelf geven, kunnen we niet echt genezen. En als we die onvoorwaardelijke liefde zonder oordeel zouden gebruiken in de healing, dan zouden mensen fantastische resultaten behalen. Alles is immers energie en energie stroomt van het hart naar de handen.”

Energie is overal aanwezig en één van de gevoeligste diersoorten op dat gebied is het paard. Willy: “Men zegt niet voor niks: ‘mensdom’ en ‘dierenrijk’. Paarden maak je niks wijs. Ze voelen al op afstand of je betrouwbaar bent of niet. Met paarden communiceren vergt geduld, vertrouwen, toewijding en heel veel doorzettingsvermogen. Ik ben dan ook in het begin bezig geweest als paardenfluisteraar. Het gaat veel verder dan wat mensen in films zien. Het echte werk is ook het resultaat van jaren voorbereiding en training. Je moet ook tijd nemen om een mooie band op te bouwen met je dieren, vooral om de taal die de dieren spreken te leren ontleden. Dieren zijn ook altijd zeer rechtvaardig en zullen nooit zomaar aanvallen als ze niet bedreigd worden. In deze tijd bedreigt de mens zichzelf. Helaas.” •